

*

BÀI DỰ THI
CUỘC THI SÁNG TÁC, QUẢNG BÁ CÁC TÁC PHẨM VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT VÀ BÁO CHÍ VỀ CHỦ ĐỀ “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH BÁC HỒ, BÁC TÔN” TỈNH AN GIANG
GIAI ĐOẠN 2024 - 2025

Giới thiệu bản thân:

Họ và tên: Trịnh Văn Hôn, sinh ngày 30 / 06/ 1984; Nam, Nữ: Nam

Ngày vào Đảng: 06/09/2016; ngày chính thức: 06/09/2017

Đang sinh hoạt tại: Chi bộ điện nước nông thôn.

Đơn vị công tác: Xí nghiệp điện nước Phú Tân

Chức vụ: Tổ phó tổ quản lý điện nước khu vực Hòa Lạc

Giới thiệu về chủ đề bài thi: bài viết ca ngợi những cá nhân, tập thể tiêu biểu trong nhận thức về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ, Bác Tôn.

Chủ tịch Hồ Chí Minh người anh hùng giải phóng dân tộc - vị lãnh tụ kính yêu của Việt Nam luôn là tấm gương sáng để mỗi con người Việt Nam phấn đấu noi theo. Cho đến ngày nay đã có rất nhiều tấm gương tiêu biểu tâm huyết, sáng tạo học tập và làm theo lời Bác. Tất cả mọi người đều muốn đóng góp một phần công sức, trí tuệ của mình vào sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh và phát triển.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến sự nghiệp giáo dục và đào tạo con người cho xã hội mới, cho dân tộc Việt Nam. Bác Hồ đề cao sứ mệnh của người thầy giáo: “Có gì vẻ vang hơn là nghề đào tạo những thế hệ tương lai, là nhân tố tích cực góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Người thầy giáo tốt – thầy giáo xứng đáng là thầy giáo – là người vẻ vang nhất. Để làm tròn sứ mệnh vẻ vang ấy, người thầy giáo phải có phẩm chất tốt. Bác nhắc nhở “ Giáo viên phải chú ý cả tài, cả đức, tài là văn hóa, chuyên môn, đức là chính trị. Muốn cho học sinh có đức thì giáo viên phải có đức, cho nên thầy giáo phải gương mẫu. Cho đến nay, đã có không ít những tấm gương tiêu biểu trên cả nước làm theo lời Bác. Nhiều trong số đó là những thầy cô giáo, những người đang hàng ngày trang bị tri thức cho thế hệ tương lai. Những người thầy không quản khó nhọc hết mình vì đàn em thân yêu. Tôi muốn nói đến tấm gương “ tâm huyết sáng tạo học theo lời Bác” như thế, đó chính là người thầy giáo Đỗ Hoài Nam, hiện đang sinh sống tại ấp Long Thạnh 2, xã Long Hòa, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, giáo viên trường Trung học cơ sở Long Hòa.

Thấm nhuần lời dạy của Bác, là một người thầy luôn quan tâm đến đồng nghiệp, luôn cố gắng tạo điều kiện cho các đồng nghiệp yên tâm công tác. Trong nhà trường, thầy luôn đánh giá nhận xét một cách khách quan, thẳng thắn, chỉ ra những khuyết điểm, nhẹ nhàng nhắc nhở khi có giáo viên có biểu hiện suy thoái về đạo đức, chuyên môn. Đối với tập thể sư phạm nhà trường thầy luôn là tấm gương sáng để giáo viên noi theo.

Không chỉ có tài và có đức, thầy còn là một tấm gương sáng thực hành tiết kiệm, luôn nhắc nhở giáo viên trong trường phải làm theo tấm gương cần kiệm, liêm chính của Bác. Cần là cần cù siêng năng, tiết kiệm sức lao động, tiết kiệm tiền của nhân dân, của đất nước, kiên quyết không có tình trạng xâm phạm một đồng, một hạt thóc của nhân dân.

Trong nhà trường thầy luôn quán triệt không chạy theo bệnh thành tích, học tập, đánh giá học sinh phải khách quan, công bằng. Thường xuyên phát động phong trào học tập, nâng cao trình độ, chuyên môn phát động tự học, tự nghiên cứu, học hỏi lẫn nhau trong tập thể giáo viên.

Trường Trung học cơ sở Long Hòa đã gắn việc học và làm theo lời Bác với các cuộc vận động, phong trào thi đua của ngành giáo dục, trong đó nổi bật là phong trào “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” nâng cao chất lượng dạy học, phong trào “nâng cao chất lượng giáo dục thực chất”. Để làm được điều đó, thầy đã cùng tập thể giáo viên chú trọng đổi mới phương pháp dạy học trong đó lấy học sinh làm trung tâm, mỗi giáo viên phải biết vận động linh hoạt các phương pháp phù hợp trong giờ dạy, thường xuyên quan tâm rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh.

Chính sự nhiệt tình sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ của thầy, thầy đã được đồng nghiệp kính trọng yêu thương, học sinh yêu quý. Đó không phải đơn giản là quan hệ cấp trên với cấp dưới mà là tình bạn, tình đồng chí, tình anh em cao cả, đáng trân trọng.

Có câu nói rằng “ Một gánh sách hay không bằng một người thầy giỏi” mỗi lúc ngẫm nghĩ về câu nói này tôi lại nghĩ đến thầy. Bằng sự nỗ lực của bản thân, sự tâm huyết sáng tạo làm theo lời Bác.

Với học sinh thầy là một người mẫu mực, hết lòng thương yêu quan tâm, ân cần chăm sóc, nhẹ nhàng trong giáo dục, thương học sinh như con cháu ruột thịt, quan tâm tới các em học sinh khi các em đau ốm. Với gia đình Thầy là một người cha, một người chồng chuẩn mực, hết lòng yêu thương vợ con, nuôi dạy con tốt, phát triển kinh tế gia ổn định, hòa đồng với xóm làng xung quanh. Với vai trò một người con, Thầy cũng hết lòng hiếu thảo, luôn quan tâm đến sức khỏe của cha mẹ.

Công tác nhân đạo từ thiện luôn được thầy quan tâm chia sẻ và giúp đỡ người nghèo, gia đình khó khăn. Anh chia sẻ “Trong xã hội này còn rất nhiều những mảnh đời bất hạnh cần được giúp đỡ nhất là những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt, những trường hợp đang phải chống chọi với bệnh tật chúng ta nên làm, nên giúp đỡ để động viên họ, giúp họ vươn lên trong cuộc sống. Và qua những lần vào bệnh viện thăm người ốm, nhìn thấy những mảnh đời éo le, anh đã có ý định giúp đỡ cho những người bệnh đó chính vì thế thầy đã tham gia, là một thành viên rất có trách nhiệm của Tổ từ thiện xã Long Hòa.

Với tấm lòng ấm áp, đầy nhân văn của thầy đã có nhiều gia đình vươn lên trong cuộc sống, anh hay thường nói: “cùng biết chia sẻ, mỗi người ủng hộ một chút, nhưng nhiều người gộp lại sẽ giúp được người nghèo để xã hội sẽ không còn hộ nghèo khổ nữa, trong cuộc sống mọi người có trách nhiệm với nhau hơn, thì xã hội ngày càng văn minh hơn”. Tấm lòng thiện nguyện của thầy Nam, những việc làm của thầy đã đóng góp tích cực vào các hoạt động từ thiện xã hội, đã có biết bao nhiêu số tiền đã được thầy trao đến tay người bệnh, biết bao ngôi nhà đã trao đến tay người cơ nhỡ và đã có biết bao hạt gạo đã được trao đến tay người nghèo đói.... Tinh thần hăng hái, tích cực vì cuộc sống cộng đồng của thầy thực sự là tấm gương sáng rất xứng đáng được biểu dương khen ngợi.

Bản thân tôi, khi được tiếp xúc với thầy Nam, được nghe anh trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm trong cuộc sống cũng như trong quá trình làm từ thiện, tôi bỗng

cảm thấy vui hơn, ấm áp hơn khi đã được sống, được làm việc bên cạnh những con người đầy nhiệt huyết như vậy. Tôi hy vọng qua bài viết này, sẽ có nhiều người biết đến thầy - tấm gương sáng trong công tác từ thiện và chúng ta cùng nhau tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước, góp phần cho phong trào từ thiện nhân đạo ngày càng đi vào chiều sâu, có sức sống vững bền trong đời sống xã hội.

Thầy không chỉ là một người thầy giỏi mà thầy là người hội tụ được đầy đủ phẩm chất đạo đức mẫu mực của nhà giáo, là một người có tình yêu con người cao cả. Thầy giáo Đỗ Hoài Nam vẫn không ngừng phấn đấu rèn luyện tu dưỡng đạo đức và chuyên môn để xứng đáng với niềm tin của đồng nghiệp, học sinh và của nhân dân. Tôi sẽ cố gắng học tập theo tấm gương của thầy và phấn đấu làm theo lời Bác dạy.

Người viết

Trịnh Văn Hôn